



DE BALANS Jaap van Assenbergh

"Tien jaar zusterband Küsmód-Tricht. Een mooi punt om eens de balans op te maken van tien jaar verbroedering. Tien jaar: Een mijlpaal of het eindpunt?"

Is het niet eens genoeg geweest? is een vraag die regelmatig gehoord wordt. *We sturen al tien jaar hulp, en wat is er nu werkelijk uit voortgekomen? Wat zijn zij er mee opgeschoten? Heeft het nog nut?* Het zijn vragen die ik vaak wel begrijp. Het zijn ook vragen die gesteld mogen worden. Het zijn zelfs vragen die gesteld moeten blijven worden. Vragen die bij het opmaken van een balans meegenomen moeten worden. Maar hoe zwaar wegen de antwoorden op deze vragen? Ik kan nu gaan rekenen door aan alle hoogte- en dieptepunten een gewichtje te hangen, en daarna de positieve gewichtjes in het linker schaalpje en de negatieve in het rechter schaalpje van de balans te leggen, maar daarmee heb ik waarschijnlijk al snel een probleem. Want wat is positief en wat is negatief?

Mocht je nu over de periode 1991-2001 de balans op willen maken, dan moet je, voordat je ergens gewichtjes aan gaat hangen, bepalen of iets positief is of negatief. U voelt het al aankomen. Dit wordt een eindeloos heen en weer geschuif met onbelangrijke, maar toch zeer gewichtige zaken. Je weet dat er iets anders is dat de doorslag moet gaan geven, maar je kunt er even niet op komen. Je denkt nog eens na over een decennium zusterband, de verbroedering, het opgebouwde vertrouwen, de vriendschap.

En ineens vervaagt al dat gedoe met gewichtjes, schaalpjes en links en rechts. Je kunt toch ook niet tegen je vriend zeggen: *Joh, moet je eens luisteren. Ik heb eens wat zitten plussen en minnen gedeeld door 10 (jaar), en nu heb ik uitgerekend dat je geen vriend meer bent.* Vriendschap laat zich niet wegen, laat zich niet berekenen, laat zich niet schadeloos stellen en laat zich niet vergoeden. Je moet er trots op zijn, je moet het koesteren en vooral vieren. *Egészségetekre és barátságunkre!* – ofwel - Op jullie gezondheid en op onze vriendschap!"